

Sporthal in hoofdkwartier Wünsdorf, Brandenburg.



Slaapzaal in kasernie Grimma, Sachsen.

Pilotschool, Altes Lager, Brandenburg.

Sporen van de Koude Oorlog

Foto's: Martin Roemers - Tekst: Erik van Schaik

Tien jaar na de Duitse eenwording zijn de sporen van de Koude Oorlog nog volop zichtbaar in de voormalige DDR. Het verval van oude kazernes van het Rode Leger, met zijn afgebladderde muurschilderingen, doet haast denken aan de ruïnes van het Romeinse Rijk. Stalin maakte Oost-Duitsland na het trauma van Hitlers overval tot de belangrijkste voorpost van het Sovjetrijk tegenover het Westen. Hier werd De Muur gebouwd en lagen de grootste concentraties van Sovjettroepen en -materieel van alle Warschaupactstaten. Vóór de hereniging op 3 oktober 1990 huisden er in de Deut-

sche Demokratische Republiek een half miljoen Sovjetmilitairen inclusief hun gezinnen. Nadat in 1994 de laatste Russische troepen naar huis waren teruggekeerd, bleven hun kazernes achter. In totaal gaat het om 550.000 hectare militair terrein. Een deel ervan is in gebruik genomen door het Duitse leger (Bundeswehr). Op andere terreinen worden asielzoekers gehuisvest, of ze zijn geschikt gemaakt voor recreatie. Maar voor tal van kazernes is nog geen nieuwe bestemming gevonden. Ze liggen te geïsoleerd, de bodem is vervuild of er ligt nog munitie. Er is sowieso sprake van een

dramatische leegstand in Oost-Duitsland. Ongeveer een miljoen woningen staan leeg. De bevolkingsgroei neemt af en de hoge werkloosheid drijft vooral jongeren naar het nog altijd rijkere westen van het land. De leegloop dreigt zelfs het voortbestaan van steden te bedreigen, omdat er te weinig huur binnenkomt voor herstel en daardoor opnieuw mensen vertrekken. De regeringscommissie die het probleem moet aanpakken, heeft voorgesteld om op grote schaal vervallen gebouwen te slopen. Tot die tijd staan de verlaten kazernes symbool voor de ondergang van een wereldrijk.



Portretje op grafsteen op de Russische militaire begraafplaats in Potsdam.



Militair Hospitaal, Jüterbog, Brandenburg.